



Siljan Stompers

Hans Sundmark, Bertil Jenning, Janne Leonardsson, Erik Bergman.



Allsånger från Kullsbergs Kalkbruk

www.meteorum.se

Järnvägsvisa

G.A. Jonsson, Rättvik, 12 november 1905

1. En visa vill jag sjunga, om ni den
höra vill

Den handlar om en järnväg, samt
mycket mera till

Smalspårig är den banan, som nu
byggas skall

Alltifrån kalkfabriken och ned till
Siljans strand

2. År 1904 de började med den
Men den blef inte färdig förrän 1905

De som på den knogat de råder ej
för allt

De kunde endast göra som blifvit
dem befallt

3. Den som stod för banan, ej mycket
prövat har

Han sa den skulle vara färdig allt
inom några dar

Men det fattas medel och pengar
framförallt

Men den saken tog han både lugnt
och kallt



4. Ibland det fattas räls, ibland det
fattas spik

Spadar spett och korpar på
allehanda vis

Ändå är det värre, jag nu säga får

De råder ej om marken, varöfver
banan går

5. Om inte profjantören hållit maten,
vi hade nog satt stopp

För att knoga utan pengar, det är ju
inget hopp

Likvid vi fingo aldrig, men kanske
ibland en slant

Det går ju ej i längden, det är nog
mycket sant

6. Nog hade vi det trefligt, det kan Ni
väl förstå

Ibland en flaska bira vi måste smaka
på

Nog var det ondt om pengar, det har
jag sagt förut

Men krediten fick gälla och det utan
prut

7. För hör ni gossar alla, som på
banan knogat har

Var inte längre ledsen, för nu är
saken klar

Nu har den blifvit färdig och
räkningen vi fått

Den gick nog snart igenom, ty det
var bara smått

8. Det hände nog ej bättre för
mången tapper man

När han gjort sin räkning ej någon
kofvan fann

Det visste de nog ställa med den
saken så

Att varje styfver skulle till
profjantören gå

9. Nu har jag sjungit visan och så är
saken klar

Nu vill jag inte längre i Dalom vistas
kvar

Nu ska jag hädan fara långt till annat
land

Och söka där min lycka det står i
herrans hand

10. Farväl i bolagsherrar, som står på
torfvan kvar

Den som diktat visan ej eder skonat
har

Han kunde gjort det värre, men nu
så är det bra

Var god den se igenom och varning
däraf ta

11. För lyster Er att veta hvem visan
diktat har

Så är det en rallare, som på banan
knogat har

Men namnet får ej nämnas, det hör
Ni en och hvar

Han af kalkfabriken ett vänligt
avsked tar



Bergsprängartango

Melodi: Jag har bott vid en landsväg.

Text av Erik Bergman

Jag har bott vid ett kalkbrott i hela
mitt liv

och sett kalklassen komma och gå.

Först på smalspårig järnväg, sen bil
efter bil

för att ugnarna ”mat” skulle få.

Man har borrar och sprängt, ner i
berget sig sänkt,

snart man krockar med Hornper, ja
så har jag tänkt.

Nu har sprängskott gett vika för
ädel musik,

pensionerat är brottet det grå.